

SCHORS

Nr. 114
Herfstnummer
October 1952

ONZE TROEPEN OP KAMP

1952, het jaar van de inspanning, .. het jaar van de 40e verjaring van onze Antwerpse afdeling, een reden meer om onze vitaliteit te bewijzen en wij noteren op het actief van het Gewest : 12 kampen voor Welpen en Veikenners, met een totaal van 325 Welpen, Verkenneren en Leiders.

Ik ben hierover ten zeerste verheugd, want het Zomerkamp moet voor de jongen de grote jaarlijkse gebeurtenis zijn van het scoutsleven. Van al het banale gedoe onzer moderne beschaving bevrijd, zal hij op het kamp in de schone natuur volkomen het scoutsleven beseffen en het kamp moet vooral een groot avontuur zijn waarvan hij een geestdriftige herinnering zal bewaren.

Dit sluit natuurlijk in dat het kamp een sukses moet zijn. De daar heersende atmosfeer moet doorsprankeld zijn van vrolijkheid en goed humeur, talrijk en gevarieerd de activiteiten, nu en dan hard en buiten het gewone, activiteiten die toelaten de patrouille-geest en het uithoudingsvermogen, tucht, plantrekkerij, solidariteit en broederlijkheid tot een maximum te ontwikkelen.

Orde, zindelijkheid, goede inrichting zijn andere noodzakelijke factoren tot het wellukken van een kamp.

Waren onze kampen dan uitstralende haarden van goede scouting, "sukkesen"? Om zich daarvan te overtuigen, geen beter middel dan er te verblijven en het is daarom dat dit jaar, de G.C. de G.S. en de GTC. Lenaerts, Berg en Oboussier verscheidene kampen bezochten en ik denk dat allen met mij eens zijn : voor het KNAL jaar : SUKSES over gans de lijn

Ik begon mijn bezoeken met het kamp van de 1ste Antwerpen (9e BSB). Om totaal in de atmosfeer te komen, nam ik deel aan de heenreis in camion. Uitstekende geest vanaf het vertrek. Zonder incidenten aangekomen op het kampterrein te Mormont/Ourthe, werden vlug de tenten opgesteld; het kamp had een indrukwekkend uitzicht met zijn 20 tenten. Als grote activiteiten op het kamp stip ik aan : Nachtalarm, met spelthema-nachtmarsch met overwaden van de Ourthe, praktische oefeningen in kaartlezen, 12 patrouille-explos, waarvan sommigen 10 maal de Ourthe moesten oversteken. Seinen - nachtmorse over grote afstand. Op 21 Juli had het kamp de eer het bezoek te mogen ontvangen van onze Nationale Hoofdcommissaris J. JANART, die de plechtigheid voorzat, gehouden ter gelegenheid van de Nationale Feestdag. Het kamp ontving eveneens het bezoek van Adj.G.C. Serrure, vergezeld door zijn jonge echtgenote. GTC. Lenaerts bracht eveneens een nacht door op kamp en het is hij, of liever zijn auto, die me 150 km. verder vervoerde, om de uitnodiging van EL. G. BERG, Kampleider van de 12e en 17e BSB te Couvin, te beantwoorden.

Het kamp van de 9e BSB knap geleid door TL. E. Roosendaal telde 45 deelnemers, 6 patrouilles. Het kamp van de 12e/17e had eveneens 45 deelnemers, ook in 6 patrouilles verdeeld. Op 400 m. daarvan kampeerden de Orden van 12e en 17e BSB. De sympathieke Leider BERG had dus de verantwoordelijkheid te dragen over twee kampen, met meer dan 80 kampeeders. Merkwaardig Troepkamp van 12 tenten. Ik noteerde hier eveneens grote activiteiten, o.m. nachtspeel - groot explo-spel van 24 uur, thema "Het banket der smokkelaars". Ook zoals bij het 9e, 1ste kladderhikes.

Een andere uitnodiging beantwoordend, begaf ik mij met GTC. Lenaerts naar het kamp van de 95e/142e te Bolderberg (Limburg), zeer schilderachtig gelegen en een bijzonder zuiver en ordelijk kamp. 8 tenten, onder de leiding van TL. R. Bollen (eerste periode) en EL. H. Ten (tweede periode). Hier ook kon ik vaststellen dat het programma zeer degelijk werd opgesteld en gevolgd en tijd werd besteed aan zeer grote activiteiten.

Het was mij niet mogelijk de andere kampen te bezoeken, waarvan ik nochtans goede verslagen ontving.

Als besluit :

Overal broederlijke ontvangst en warm onthaal. Ik houd er aan de jongens en leiders van het kamp 95e/142e te danken. Hier vonden wij, bij ons ontwaken, een waskom met fris water voor ons toilet, zeer gewaardeerd obj. van scouts-hoffelijkheid.

Lofwaardige scoutsbroederlijke geest heerste op al de kampen, zelfs onder Troepen. Bij het verlaten van het kamp 9e BSB, vroeg de Leider mij een broeder-boodschap voor het kamp 12e/17e te overhandigen. De Leider van dit laatste kamp zond wederkerig een zelfde boodschap. Noteren wij ook dat de 17e te Couvin kampeerde op uitnodiging van de 12e BSB - dit tengevolge van tekort aan leiderskader dat beschikbaar was. - Het mooi gebaar van de 12e, die op de kampmast het vlag van de 17e hees, moet dan ook geprezen. Scoutsbroederlijkheid verstaat zich slechts langs een kant, de goede.

Ondanks de tegenwoordigheid van vele jonge scouts, waarvan het het eerste zomerkamp was, werden uurroosters stipt nagevolgd. De kampterreinen waren zuiver, zeer zuiver, overal orde en tucht, strenge inspecties, tucht zoals ze moet zijn, geen lui-lekker- of lamme goedgezak-kamp, maar ook geen concentratie-kamp.

Grote vorderingen in techniek, afwisseling in de activiteiten, woodcraft verbeterd, enige goede knutselwerken.

Keuken "tabou" wordt over het algemeen slecht nagevolgd. Zoro is nog niet O.K. en 's nachts moet Zoro... in stilte opereren. Geen zieken. Massale bezoeken der ouders. Kampvuur zwak en niet voldoende voorbereid. Betrekkingen met boswachters zeer goed. Zo ook met de inwoners. Eerbied voor het bosreglement verbeterd, maar moet op de letter nagevolgd.. Keuken over het algemeen verbeterd en enkele patrouilles deden top-prestaties. Onze jongens kunnen koken, uitstekende en overvloedige voeding overal. Programmas goed voorbereid en nagevolgd.

Ik denk dat alle deelnemers een prachtige herinnering van hun 1952 Zomerkamp zullen bewaren.

Een woord nog : Wij danken de Leiders.

Oude Leeuw



PALAUVER VAN DE OUDE SACHEM

Hoe dikwijls horen wij niet beweren dat de moderne jeugd alle verantwoordelijkheidszin mist en zich niet de minste inspanning wil getroosten.

Wij kunnen dit niet volstrekt loochenen en er schuilt wel waarheid in deze pijnlijke vaststelling. Zeer jammer is deze jeugd slecht voorbereid voor de lange, vol hindernissen bezaaide levensweg.

Scouting draagt ruim bij tot deze voorbereiding, maar indien alle jongens zich bij de Verkenner kunnen aansluiten, kunnen velen onder hen, door gemis aan wilskracht, geen ware Verkenner worden

In tegenstelling met andere jeugdbewegingen vraagt de Scouts-beweging van de jongens, zich vrij te verbinden, hun best te doen om een goed Verkenner te worden - de belofte -, en om deze belofte te houden, moet de jongen herhaalde inspanningen leveren - eerbied voor de Wet - klasseproeven -. Scouting is dus niet alleen een midden, waarin men intreedt alleen om zich goed te vernaken, zich te laten dienen of zich goedschiks en naar welgevallen te vertonen. NEEN... en men zegge het voort. Scouting is een ruwe leerschool; haar programma : karaktervorming, jongens voorbereiden en helpen bekwaame mannen te worden die in staat zijn alle hinderpalen van het leven te overwinnen en deze vorming gebeurt in een kameraadschappelijke vreugdevolle omgeving. Men vermaakt er zich zelf kostelijk, en het is al spelen de dat deze karakters gevormd worden, langzaam maar zeker; de jongen beseft het nog niet. Later, veel later, wanneer hij een MAN is geworden. Dan zal hij eerst begrijpen waarom de Leider op het kamp, te middernacht alarm blies en hij zelf in volle nacht de tent uit moest; waarom de Leider onverschillig bleef toen, tengevolge van bijzondere activiteiten het eenmaal met veel vertraging werd verobberd; hij had nochtans sok honger; waarom men een patrouille voor 24 uur op hike-tocht zond - trek uw plan - slaapt waar ge kunt -; waarom men marcheert in regen of sneeuw, ziedaar waarom. Broeder Verkenner, men een Gewestelijke Wedstrijd inricht; waarin ge, ondanks alle weer, uw 20 kilometers en alle soorten proeven moet afleggen. Dit alles, Broeder Verkenner, heeft tot doel van U een sterke, zelfbewuste MAN te bouwen.

Scouting wil U voorbereiden om in het leven alle hinderpalen met succes te bekampen, doch men kan het niet in het klein verkopen, er is een methode en een techniek. De aanpassing vraagt vanwege de jongen gedurende inspanningen, indien hij werkelijk een goed Verkenner wil worden.

In de goede Verkenner, die fier is het scoutsuniform te dragen, zal steeds de nodige wijskracht bezitten om deze inspanningen te doen, Smartboerlijk voor zijn karaktervorming en voor de ontwikkeling van zijn technische vaardigheid, ... is om zijn eigen bestwil en om die van de gemeenschap...

So sprak de oude Indiaan aan zijn jonge Scoutsbroeder...