

Boy-Scouts van België

GEWENT

ANTWERPEN

S  
A  
O  
T  
C





## Kerstboodschap van de G.C.

Winter ... het is de natuur in haar diepe slaap ... de avonden zijn lang en in het woud wordt het verhaal van elke nach met sporen in de zachte sneeuw geschreven ... maar het is ook de warmte der huiskamer, de gezelligheid van de haard en de traditionele feesten ...

Het haar dooft stilaan uit ... en Kerstmis nadert ...

Vrolijk Kerstmis, Zusters Guides en Scoutsbroeders ...

Voor U, jongens van de Zwarte Dennen blijven de onvergetelijke herinneringen van uw menigvuldige avonturen en heldendaden op het spoor van 1955.

Voor U, Leaders, - en ik richt mij ook tot onze moedige en dappere Leidsters -, trouwe en bereidwillige medewerkers, die nooit terugdeinzen voor een inspanning, blijft niet alleen de voldoening van de volbrachte taak, maar ook de erkenning en de genegenheid van al uw jongens, en de achting en de eerbied van allen die belang stellen in de toekomst van de jeugd.

Het spoor is lang en de hinderpalen talrijk, maar zoals in het verleden, met wapperende vlag en das ... met de glimlach ... gaan wij verder ... samen ... zonder wankelen.

Aan U allen, Zusters en Broeders van de Zwarte Dennen, onze beste wensen voor het nieuwe jaar en nog tarlijke en grote jachten op het spoor van 1956.

HOOG DE HARTEN ... BOY SCOUTS VAN BELGIE.





Scoutsbroeder, het comfort, de lijdelijke vermaakzucht, de moderne euphorie zijn vijanden van welke inspanning ook en de zich zelfbewuste mens moet zich wachten voor deze verslapping. Scouting is het aangewezen middel tegen deze strekkingen, want scouting betekent een innig vermengen van inspanning, durf en avontuur, en het is op kamp dat dit het meest tot uiting komt. Ik was zeer verheugd te kunnen waarnemen, hoe bij mijn bezoeken aan meerdere kampen deze beginselen als maatstaf werden genomen en dat de atmosfeer vol geestdrift, avontuur en goed humeur beladen was.

Ik begroet het initiatief van sommige Leiders die de activiteiten van hun Zomerkamp afstemden op een spel- of avonuurthema, Indianenthema bij de 9e, 17e, 31e, 95e en 233e, weerstandthema bij de 12e. Dit vraagt vanzelfsprekend een goed uitgewerkte voorbereiding vanwege de Leiders, maar dit biedt ook meer mogelijkheid voor technische toepassingen en meerdere gelegenheden voor avontuur en heldhaftige prestaties, welke voor onze jongens meer onvergetelijke herinneringen zijn, en zo was het ook op deze kampen.

Te Hermeton s/Meuse, was het ons mogelijk het prachtig "IWINA" kamp te bewonderen, waar meer dan 50 jongens van de 17e, 31e en 95e kampeerden. Stemming was er volgens het thema en de merkwaardige inrichting strekt de Leiders Ten en Grignard tot eer.

Te Harre had onze 12e Eenheid twee kampen opgericht: Hordekamp met een nest van de 131e en vervolgens het Troepskamp op een andere plaats, in een prachtige omgeving en zeer degelijk ingericht. Deze kampen lieten een zeer diepe indruk bij de bezoekers na; er waren meer dan 100 kampeerders, waarvan 55 welpen. Wat de Welpenkampen betreft, houd ik er aan eens te meer hulde te brengen aan de toewijding van onze Leiders; men moet ter plaatse zijn om zich hiervan te overtuigen. Ik denk ook aan de blijvende en zeer bijzondere toewijding van de E.L. van de 12e BSB te moeten aanstippen en zijn waar meesterschap als Leider; zonder de daadwerkelijke hulp van de Leider der kokploeg, Thierry Boen, en zijn moedige medewerkers te vergeten.

De 122e en 148e hadden een prachtig kamp te Mirwart. Daar ook bijna 60 kampeerders, zeer goede organisatie en gevarieerde activiteiten die de Leiders eer aandoen. De 9e Horde en een Nest van de 31e waren te Hans/Lesse. Hier ook was er een indrukwekkend aantal kampeerders, meer dan 40 welpen onder de leiding van een voortreffelijke leidersploeg bezield door GTCW Et. De Boes en WL Mw. De Boes. Bravo ook voor de koks van de 9e die prachtig werk leverden en waarvan de toewijding merkwaardig was. De 131e Troep kampeerde te Maboge en telde enige opmerkelijke activiteiten. De 9e Troep stelde zijn Teepee's op te Wyompont in een onvergelykelijke omgeving. Hier ook waren de activiteiten dynamisch en vol avontuur. De 233e Troep nestekde zich te Couvin, met zeer goed voorbereid kampthema, meesterlijk uitgewerkt door de jonge VL. Dit kamp genoot de eer het bezoek te ontvangen van "Loup Bavard", Jean Droit, voor de niet ingewijden, pionier van de BSB scouting en expert in scouts-iconografie of beeldbeschrijving. Klanken over de andere kampen kwamen eveneens zeer gunstig door. Er waren meer dan 400 kampeerders op onze Zomerkampen en daarde zou er bij was mogen we wel verklaren voor 1955..... succes over de ganse lijn!!!

Om te eindigen, hartelijk dank voor het zo goed en broederlijk onthaal op uw kampen. Dank ook aan Dienstvaardige Lynx, trouwe loods. Ik richt mij tot U.... Scoutsbroeders..... Laten U en ik zeggen .....DANK.....aan de Leiders !!





Kamp 12<sup>e</sup> BSB te Harre  
Camp 12<sup>e</sup> BSB Harre

Teepee - Kamp  
Hermeton s/Meuse  
17<sup>e</sup> - 31<sup>e</sup> - 95<sup>e</sup> BSB  
Teepee - Camp



Scouting is vooral een denkwijze.  
 Dat onze houding steeds onberispelijk weze en voorbeeldig.  
 Dat men ons opmerke door onze dienstvaardigheid.

G.D.:Ik dank de Horden en de Troepen die me reeds giften voor St.Niklaas en Kerstmis der zieke kinderen uit de Hospitalen hebben doen geworden.Ik ben verheugd te kunnen waarnemen dat deze traditionele Gewestelijke G.D. in ere wordt gehouden in al onze groepen.

Ik dank de Leidsters en Leiders die hun medewerking verleend hebben op het jaarlijks ONAC-gala.

Mijn gelukwensen aan de 17e Troep voor haar prachtige G.D. van December 1954.

II NOVEMBER:Ik wens de Leiders van het Gewest,en al de welpen, Verkenners en Voortrekkers geluk voor de volstrekt goede tucht, de flinke houding en opstelling van al onze Eenheden op dit huldebetoen.

BEZOEK VAN GENERAAL D.C. SPRY,DIRECTEUR VAN HET INTERNATIONAAL BUREAU VOOR WERELDSROUTING.

Ik dank al de Leidsters en Leiders die het hunne bijbrachten voor de inrichting van de activiteiten en ik wens de welpen, verkenners en Voortrekkers geluk voor hun goede tucht en volmaakte voorstelling der activiteiten.

SCOUTSPUBLICATIES:Ik houd eraan de Leiders,die hun medewerking verleenden aan het verschijnen van ons Gewestelijk orgaan "SCHORS" hartelijk te bedanken en in het bijzonder de Commissarissen J. Lievens,J. Ceurremans en J. Vandenput en Leider R. Bollen,die zich gelaste met de omslag van het Kerstnummer.

Ik wens eveneens al de trouwe en moedige werkers geluk,die zorgen voor het verschijnen der Eenheidsbladen;ik kan niet genoeg drukken op de belangrijkheid van deze tijdschriften.Een BRAVO dus voor TCHIKELIKA (9e),KOODOO (95e,31e,142e,233e),POW-WOW (12e),TOPLICHTJE (10e SSB) en GENSTERS (122e).

VOOR 1955:Wie niet vooruit gaat....deinst terug.Wij moeten dus volharden,al onze Eenheden verstevigen,waarvan sommigen tekort hebben aan leden.Een krachtige inspanning is daar nodig.Aan allen zeg ik dus,zaals verleden jaar.....  
 Houdt moed,jongens.....

RECHT VOOR DE VUIST.....MET WAPPERENDE DAS.

Men onderscheidt een B.S.B. ....aan het onberispelijke in zijn houding en zijn uniform.



## DE OUDE SACHEM SPREEKT.....

### INDIANISME EN TOTEM.

De totem, die tegenwoordig zo volledig deel maakt van ons scouts-ceremonieel, was voor de oorlog 1914 totaal onbekend in onze Troepen, en het is maar in 1920 dat Indianisme en Totem stilaan in onze scouting ingevoerd werden.

Indianisme is geen slaais en uitsluitend ontleen aan het leven der Indianen, maar veeleer gebruik maken van zekere zeden en gewoonten om onze spelen op te luisteren en om zekere technieken (woudlopers-keuken, sierwerkjes, enz.) te doen ingang vinden. Ten andere, wat primitief lijkt, is daarom niet als een minderwaardige vorm van leven te misprijzen, en vele vaardigheden die de primitieve mens bezat, zijn bij ons in de loop der tijden verloren gegaan. Sommige hiervan kunnen wij nog trachten in zekere mate aan te kweken en te doen herleven door het beoefenen van het Indianisme.

Trouwens, de romantische Indiaan-sfeer biedt een gunstige omlijsting voor ons uniform en onze Wet. In dit kader kunnen wij de hoedanigheden der Indianen, zelfbeheersing, lichamelijke paraatheid, hun moed, hun kennis van de natuur, hun woudloperskunst en sommige ritterlijke aspecten in hun karakter, ophemelen en aan de jongens als voorbeeld voorhouden.

Deze "wedergeboorte" werd ons uit Amerika, allereerst voorgesteld in "Lonecraft" van J. Hargrave, en praktisch toegepast in het Amerikaans Scouting door de Woodcrafts League of America.

Het is tengevolge van het Vormingskamp van La Croix Saint Ouen (Compiègne) in 1920, waar verscheidene Amerikaanse leiders als onderrichters optraden, dat het Indianisme verspreid werd in Frankrijk en België, en later ook in andere landen. Wij willen er nochtans op wijzen dat onze vroegere Chef Scout Louis Cl. Picalausa, toen hij nog Troepleider was te Seraing, reeds het Indianisme ontdekt had en in zijn Troep toepaste. (++)

Het kan misschien nuttig zijn hier de betekenis van de Woodcraft-totem uit te leggen. De horens van de stier zijn het symbool van de kracht. De cirkel vertegenwoordigt de Zon, bron van leven. Levensblijheid en kracht worden verwekt door het leven in openlucht, in andere woorden door scouting: dit is het symbool dat schuilt in de Woodcraft-totem.

De Woodcraft League heeft er een "Tipi" tent bijgevoegd, om eraan te herinneren dat een Woodcraft-man een volmaakt kampeerder moet zijn.



Ziehier wat J. Hargrave zegt in "Totem-talks":

"Het Symbool moet er mij steeds aan herinneren dat, om gezond van  
"lichaam en geest te blijven, het noodzakelijk is af en toe de ste-  
den te ontvluchten om een frisse teug lucht in te ademen, teneinde  
"de verloren levenskracht terug te winnen, en om in nauw samenzijn  
"te leven met de grond waaruit de voorvaderen kwamen.  
"Ver van zon en wind en regen te moeten leven, ver van de bomen, de  
"planten en de dieren in de natuur zal leiden tot een ontwaarding  
"van mijn lichaam: ik zou dan niet meer zulk volmaakt deel zijn van  
"het heelal dan ik had moeten zijn."

Een der grote bekommernissen der primitieve volkeren was  
het veroveren van het dagelijks voedsel, voornamelijk door de jacht.  
Door het beoefenen van zekere voorafgaande rituele gebruiken,  
dacht men deze jacht gunstig te beïnvloeden: mimerende jacht-ritus-  
sen die de verschillende delen en de voorvallen van een jacht na-  
bootsten, van daar bv. de oorsprong van de "buffeldans" der Indianen.

Een der gevolgen van deze jacht-ritussen zou de vorm van  
sociale organisatie zijn, waarbij een Stam onderverdeeld wordt in  
een zeker aantal clans, en waarbij ieder van die clans vereenzel-  
vigd wordt met een bepaalde diersoort, hetgeen voor iedere stam de  
verplichting meebrengt een bepaald aantal mannen te hebben die zich  
beijveren om volledig bepaalde diersoort te nabootsen: vandaar  
de oorsprong van tattooeren, men kan er ook de oorsprong in vinden  
van het gebruik der vlaggen, misschien zelf der wapenschilden.  
Wanneer over Indianen gesproken wordt, mag men niet uit het oog ver-  
liezen dat de grote verscheidenheid der Stammen, verspreid over een  
ontzaglijk groot grondgebied, de onderlinge betrekkingen sterk be-  
perkt, en dat de gewoonten zeer dikwijls onderling sterk verschil-  
den. Zo ook voor wat de manier van toekennen van een Totem betreft.

Zo is, bij sommige stammen, een totem erfelijk, lijk bij de  
meeste stammen van Noord-Amerika, waar iedere clan een dier als voor-  
vader heeft: de clans van de Raaf, de Wolf, de Hond, de Zwarte Kraai,  
de Arend der Delawares enz. Anderen hebben legenden uitgevonden om  
hun keus te wettigen. Of men zal een zeker voorval doen plaats vin-  
den om toe te laten een totem te kiezen. In sommige stammen wordt, bij  
de geboorte van een kind, dieren getekend in het zand, om ze  
weer uit te vagen en er andere te tekenen: het dier, waarvan het  
beeld getekend was op het ogenblik dat het kind voor het eerst  
schreeuwt, zal zijn totemdier worden. Bij anderen wil de traditie dat  
de naam van het voorwerp, waar het kind het eerst naar kijkt, de naam  
van het kind wordt. Bij anderen nog is een totem de bekroning van een  
grote daad, of wordt hij toegekend om een hoedanigheid te doen uit-  
komen. laat ons terloops nog doen opmerken dat er ook clans kunnen  
bestaan die als totem planten, of zelfs natuurverschijnselen hebben,  
vandaar de namen: Gesleten Eik, Grote Donder, enz.

++++++

Het gebruik van een totem in ons scoutsleven is rijk aan  
mogelijkheden, en het oordeelkundig gebruik ervan kan ongetwijfeld  
een zekere opvoedende waarde hebben.

Een totem moet het symbool zijn van verwezenlijkingen en  
van betrachtingen; er mag geen sprake van zijn van in het zotte gen-  
re te vervallen, of te fantasisch te zijn. Men moet nagaan wat  
ethnologisch, en vooral psychologisch verantwoord is, en in positieve  
zin, steeds de hoedanigheden van de jongen vooropstellen. Dit zal hem  
aanmoedigen om te volharden en om uit te munten in die hoedanighe-  
den die men in hem ontdekt heeft.

Zijn totem zal voor hem steeds een herinnering zijn van verplichtingen tegenover zijn scoutsbroeders en tegenover zichzelf.

Een aangepast ceremonieel, een bepaalde sfeer zijn noodzakelijk voor een goede totemisatie. Hierin moet iedere troep blijk geven van verbeeldingskracht, lijk het wenselijk aan iedere troep de zorg over te laten over de criteria voor het toekennen van een totem. Er mag echter vooral geen overhaasting zijn, en in zekere mate moet een totem verdiend worden.

Dat al het hier neergeschrevene mijn Scoutsbroeders moge helpen bij het kiezen en toekennen van een totem.

Gegroet, en vrede aan mijn Broeders  
van de Zwarte Dennen.

+++++

(++) Lees in dit verband: "Ceux du Sapin Vert" en "Sur la Piste du Sapin Vert" door Louis Cl. Picalausa.

oo  
o Aan Scouting doen....dat is in zich en rond o  
o zich de Scoutsgeest scheppen, zoals deze spruit o  
o uit de wet en de belofte !!! o  
oo

+++++  
+ Het Hoekje van de G.T.C.W.'s. +  
+++++

Beste Oude Wolven,

1955 toonde eens te meer de levenskracht van de Welpentak van ons Gewest. Wij bestatigden een blijvende verhoging van het ledenaantal in onze Horden en tevens een versteviging van ons leiderskorps. Er zijn nog wel Eenheden die het welpenvraagstuk moeten oplossen, maar over het algemeen kunnen wij onze taak voortzetten op een stevige basis.

Wij hadden onze traditionele Gewest-activiteiten en hebben daarbij een Nationaal w.B. te Antwerpen ingericht.

Op uw aanvraag zullen wij een Vormingshorde inrichten. Hiervoor doen wij beroep op de ervaren leiders om ons bij deze taak te helpen. In Februari komt Jan het Gewest-feest voor de Welpen en in de maand Mei volgt dan onze Gewestelijke vergadering.

Wij danken de Leiders van onze Horden voor de volbrachte taak en wij wensen hen verdere vooruitgang, daarbij meer en meer de "jungle"geest ontwikkelend, die in iedere goede Horde moet heersen.

Goede Jacht in 1956 !!!

De G.T.C.W.'s,

E. DE BOLS.

G. BERG.

\*\*\*\*\*  
+ HET HOEKJE VAN DE G.T.C.V.+  
\*\*\*\*\*

Beste V.L.'s en P.L.'s,

Weer loopt een jaar ten einde. Een jaar waarin onze Eenheden verder groeiden en bloeiden. Zowat overal kan de Troep rekenen op een stevige Horde en kunnen we de toekomst met vertrouwen en optimisme trotseren. In sommige Troepen boekte de rechtstreekse recrutering voor de Troep heel wat succes; hierbij denken we vooral aan de 17e-18e en 15e B.S.B. waarvan we de Leiders en jongens van harte feliciteren. Volhardt!!

Ja, beste Scoutsbroeders, SCOUTING LEEFT in het Gewest Antwerpen. Wat meer is, we hebben kunnen vaststellen dat de kaders zich stabiliseren en dat het technisch peil, in vergelijking met de vorige jaren, fel is verbeterd. Laat ons verder in die richting boren.

1955 bracht ons weer enkele topprestaties waarop we terecht fier mogen zijn: een 11e Neptunusdag waarbij talrijke ouders getuige waren van onze vitaliteit, het 4e jaarlijks Volleyball-tornooi sportief betwist door 8 Troepsplogen en 3 Touwploegen, een prachtige sportwedstrijd waarbij eenieder het beste van zichzelf gaf, een 11e Grote Herfstjacht waarbij de Royal Canadian North West Mounted Police-kerels een onverbeten strijd voerden tegen de gevaarlijke 227 en talrijke smokkelaarsbenden, Herfstjacht waarbij de eerst geklasseerde Patrouille op 88,5 der punten beslag legde, terwijl de laatst geklasseerde (10e) nog 70% behaalde. Van strijdlust en enthousiasme gesproken !!! Tenslotte nog de grootse herdenkingsplechtigheid van onze helden op 11 November, besloten door een martiale optocht waarbij honderden stadsgenoten aan het Dodenmonument getuigen waren van het piëteitsvolle gebaar van de jongeren (... en van de lankmoedigheid van de ordedienst).

In Troepsverband signaleren we eens te meer de prachtig geslaagde Zomerkampen, meestal in het grandioos kader van onze Belgische Ardennen, waarvan onze jongens geestdriftig, gehard, getaand en kerngezond weerkeerden.

Maar .... 1955 staat voor de deur! Laten we jubelen! Ons Gewest leeft 45 jaar! Festiviteiten? Ziehier enkele hoogtepunten voor dit nieuw scoutsjaar:

- Het 11e Neptunusfestijn (12 of 19 Februari 1955).
- Het 5e Volley-Ball tornooi, nog een jubileum! (11 Maart '55)
- Het Gewestelijk Sporttornooi (15 April 1955).
- Het XVe Grote Herfstgebeuren, jubileumuitgave, begin Oktober 1955, waarvan we hopen iets nog grootser en knallenders te maken.
- Het hernemen van een vooroorlogsetraditie: een Morse-Interpatrouille-wedstrijd (28 Oktober 1955).

Kan het beter? Vooruit, aan het werk!!!

We durven nochtans de aandacht vestigen op de noodzakelijkheid onze inspanningen te handhaven, vooral onder oogpunt recrutering, programmavoorbereiding in Troepsverband, P.L.-vorming en techniek. waar blijven o.a. de 1e klas Verkenners?

wij hopen verder op uw zo bereidwillige en zeer gewaardeerde medewerking te mogen rekenen en bouwen. Op die wijze blijven ons Gewest en onze Eenheden stevige rotsvaste blokken, geestdriftige en levendige haarden van WARE en MOEIE SCOUTING !!!!

Zalig Kerstmis, vruchtbare jachten in 1955!!!!

Uw G.T.C.V.'s

Mustang.

Hert.





## XIVe

### G R O T E H E R F S T J A C H T .

De week-end der 1e en 2e Zon van de Maan van het Vallen der Bladeren verzamelden eens te meer al de Krijgers en Teervooten van de Grote Stam der Zwarte Dennen ter gelegenheid van het Grote Avontuur van de Herfstjacht.

Onze XIVe Gewestelijke Wedstrijd was, zoals het vorig jaar gebaseerd op een spelthema: "X27 -Alarm aan de Grenzen" en stelde tegenover mekaar de legendarische rode tunieken van de Royal Canadian North West Mounted Police (Patrouilles finalisten) en de geheimzinnige en geduchte agent X27, bijgestaan door talrijke smokkelaarsbenden (Patrouilles niet finalisten).

Verschillende activiteiten, aangepast aan het spelthema, hielden de Patrouilles op gang van 17 tot 19 uur (Tracodroom, Kim, Geheim Bericht, opslaan van het kamp, EHBO.). De nachtproeven behelsden het zenden en ontvangen van berichten in Morse-code en een korte achtervolging van verdachten (van 20 tot 22 uur).

Steeds in het kader van het spelthema omvatten de proeven van de Zondagmorgen seinen, kaartlezen, het volgen van een spoor en een orientatieopdracht.

Het Groot Spel stelde zowat 24 Patrouilles . . . in lijn, begon om 14 uur en eindigde om 15,15 uur, voorzeker tot voldoening der twee partijen, vermits X27 er in slague de grens te overschrijden met 1 kist smokkelwaar en documenten, terwijl de Mounties, langs hun kant, de andere 2 kisten in beslag namen. Match nul?? Ieder kamp zal hierover zijn standpunt hebben. Hoofdzak voor allen is echter, dat eens te meer eennieder weer een schitterend avontuur in open lucht heeft beleefd, bij prachtig weer en in het enig kader van de Kamthoutse Hei bij een mooie Herfstdag.

### DEELNEMERS.

BEVERS en GEMZEN	9e BSB
EBERVLIERS en GEMZEN	12e BSB
HIRONDELLIES	17e BSB
SPECHTEN en HERTEN	95e BSB
ZELHONDEN	122e BSB
LYNX	131e BSB
LELUWEN	233e BSB

Ik wens eerst en vooral deze 10 dappere Patrouilles geluk te wenschen; hun gedraging gedurende gans de wedstrijd was meer dan verdienstelijk onder meer dan één oogpunt; niet alleen valt er een werkelijke verbetering van het technisch peil waar te nemen, maar ook een voorbeeldige discipline en een zeer korrekte tenue bij alle Patrouilles; zowel bij de Patrouilles finalisten als bij de overige die slechts 's Zondags in de morgen toekwamen waren de uniformen verzorgd en zuiver.

Ik zou wenschen dat alle jongens begrijpen dat in onze periode van ingewikkelde beschaving alle faciliteiten die ons geboden worden ons tenslotte gevangen houden, elk inwendig bestaan bij de mens pogen uit te doven en van hem een robot, een slaaf zullen maken.

Voor elke jongen wordt Verkennerij een dwingende noodzakelijkheid; het doel van de Verkennerij kan inderdaad in deze enkele regels geresumeerd worden:

"Leven in openlucht en in de vrije natuur, dat de gezondheid bevordert, het lichaam versterkt, de wil verhardt en de jongeren smaak geeft in eenvoudige en mooie vreugde.

Leven in ploeg dat de sociale zin bevordert, het opnemen van verantwoordelijkheden aanleert en oplegt en tot discipline leidt.

Het dragen van een uniform dat eerbied oplegt voor zichzelf en voor de beweging waartoe men behoort".

Het lijdt geen twijfel dat men de aandacht van alle jongens niet genoeg kan vestigen op de laatste boodschap van onze stichter, Chef BP:

"Het geluk komt niet door rijk te zijn, of door succes te boeken in zijn loopbaan, noch door mildheid tegenover zichzelf.

Een stap naar het geluk is zichzelf sterk en gezond te vormen terwijl men jong is, teneinde nuttig te zijn en een gelukkig leven te lijden wanneer men man is".

Dat deze boodschap steeds vers in uw geheugen blijve; de jeugd gaat snel voorbij, maak er uw deel van.

-----

De uitslagen der Patrouilles in de verschillende proeven werd reeds aan de betrokkenen medegedeeld een paar weken terug. Wanneer men beschouwt dat de laatst geklasseerde Patrouille nog 70 % der punten totaliseerde, dan lijdt het toch geen twijfel meer dat er een werkelijke verbetering van het technisch peil in al onze Troepen te bespeuren valt; het algemeen technisch peil wordt er des te beter geëquilibreerd om.

Nochtans dient men er echter niet uit te besluiten dat het doel bereikt is; het is slechts een stap vooruit, we kunnen en we moeten nog beter doen, des te meer daar er volgend jaar een grotere inspanning aan de Patrouilles zal gevraagd worden.

-----

De Eerste Gewestelijke Trofee werd definitief veroverd door de GEMZEN der 9e; dertien wedstrijden waren nodig om tot dit resultaat te komen; aldus werd bij deze XIVe Gewestelijke een Tweede Gewestelijke Trofee in competitie gesteld; laat ons hopen dat hij minstens zo lang in omloop zal blijven als de eerste, en dat al de Patrouilles van het Gewest tot de daad zullen overgaan om er de schouderstrik der Patrouille aan te hechten.

De allereerste die deze eer mocht genieten is deze der BEVERS van de 9e BSB, de gloedvolle en daverende Majji die het uitreiken van de Trofee aan deze dappere Patrouille vergezelde was werkelijk verdiend; gedurende de ganse wedstrijd hadden de BEVERS een merkwaardig meesterschap aan de dag gelegd, en het is van harte dat ik nogmaals deze sympathieke Patrouille gelukwens. En .... volhardt !!! zoals echte BEVERS !!! Een prachtige verrassing op onze XIVE Jacht werd ons bezorgd door een Patrouille die voor de eerste maal deelnam aan deze grote wedstrijd, het schiedde trouwens weinig of ze gingen met de zozear begeerde Trofee lopen!!! Het is echter waar, mijn beste Broeders van de Zwarte Den dat het LEEUWEN zijn !!! En ze zijn nog jong, dat belooft voor het volgend jaar; moet ik er nog bijvoegen dat dit het hart verblijdt van een ... Oude Leeuw ?? BRAVO LEEUWEN van het 235e, ziedaar de beloning voor uw inspanning en voor uw onverpoosd werk van gans een jaar; verscherp uw klauwen tegen het volgend jaar !! Maar, Leeuwen en Bevers, richt uw blikken naar die heerlijke helderblauwe hemel, en wat ziet ge ?? SPERWERS!!! Indien ze deze maal hun prooi gemist hebben, zullen ze het zeker bij dit proefstuk niet laten en het zou wel kunnen dat het volgend jaar een "Recht op Doel" werdt. Bravo dus SPERWERS van het 12e voor deze mooie 3e plaats; ik houdt eraan het voorbeeld aan te halen van prachtige scoutsgeest gesteld door de Leider van deze Patrouille, de P.L. Paul Eisendrath; gekwetst aan de voet en ternauwernood bekwaam om te gaan, heeft hij eraan gehouden, ondanks alles, aan het hoofd van zijn Patrouille te blijven.

Ik wens evenzeer de overige Patrouilles geluk: GIMZEN 9e, ZWALUWEN 17e, de LYNA 131e, SPICHTEN en HERTEN 95e, ZONHONDEN 122e en GIMZEN 12e, indien de uitslagen van deze Patrouilles er onder zekere opzichten op wijzen dat er gebrek aan training is, dan dient toch over het algemeen gezegd te worden dat ze bekwaam zijn met de besten mee te kunnen; ik hoop trouwens dat ze volgend jaar de jacht op de ontsnaptten zullen inzetten.

Aldus eindigde onze XIVE Grote Jacht; ik begroet nogmaals al de Patrouilles, want alle Patrouilles die eraan deelnamen zijn overwinnende Patrouilles, waarvan ik de moed, de volharding en de goede luim bewonderd heb.

Ik hoop dat alle deelnemers op deze grote proef nieuwe kennissen hebben opgedaan, en dat ze volgend jaar, rijk aan ondervinding, opnieuw op het strijdtoneel zullen verschijnen, behept met dezelfde geest van fair-play en broederlijke kameradschap, met dezelfde lust tot inspanning, en, tenslotte, met hetzelfde enthousiasme. Mijn beste dank aan al de Leiders voor hun waardevolle medewerking bij het voorbereiden en het leiden van de wedstrijd, het was weer een prachtig voorbeeld van ploegwerk, een speciale Bravo voor de leiders GRIGNARD en SAYL die respektievelijk het bevel voerden over de Patrouilles finalisten en de overige.

Aan al de dapperen Krijgers van de Stam zeg ik : tot volgend Jaar.

Gegroet, Broeders van de Zwarte Den; dat de maan wake over uw wijsheid !!!!!!!

Ben Sachem heeft gesproken !!!!!

Oude Leeuw met het Trouwe Hart  
G.C.





XIVe GROTE JACHT

XIVe GRANDE CHASSE

+++++  
+ ERE LIJST +  
+ PALMARES. +  
+++++

TROFEE EN GOUDEN KENTEKEN  
TROFEE ET EMBLEME D'OR  
oooooooooooooooooooooooooooo

BEVERERS 9e BSB.

ZILVEREN KENTEKEN  
INSIGNE D'ARGENT  
oooooooooooooooooooooooooooo

BRONZEN KENTEKEN  
INSIGNE DE BRONZE  
oooooooooooooooooooooooooooo

LEEUWEN 233e

EPERVIERS 12e

PRIJZEN-PRIX.

<u>MORSE:</u>	Beverers 9e	<u>SPORT:</u>	Herten 12e
<u>RHBO-SAC.:</u>	Leeuwen 233e	<u>ORIENT.:</u>	Beverers 9e, Leeuwen 233e
<u>TALLY:</u>	Vautours 17e, Beverers 9e	<u>H.W.-TR.MAN.:</u>	Hirondelles 17e, Leeuwen 233e, Gemzen 9e

ALGEMENE RANGSCHIKING

150 p.

CLASSEMENT GENERAL

1. BEVERERS	9e	132,20	88%	6. LYNX	131e	112,50	75%
2. LEEUWEN	233e	125,15	84%	7. SPECHTEN	95e	111,55	75%
3. EPERVIERS	12e	123,80	83%	8. HERTEN	95e	109,80	75%
4. GEMZEN	9e	120,80	80%	9. ZEEHONDEN	128e	108,90	73%
5. HIRONDELLES	17e	113,00	78%	10. GEMZEN	12e	104,25	70%

ERELIJST DER GROTE JACHTEN  
2e TROFEE

PALMARES DES GRANDES CHASSES  
2e TROFEE

1955: BEVERERS 9e

LEEUWEN 233e

EPERVIERS 12e

1e TROFEE

1e TROFEE

1954: GEMZEN	9e	1947: HERTEN	9e
1953: GEMZEN	9e	1946: VAUTOURS	17e
1952: GEMZEN	9e	1941: HIRONDELLES	17e
1951: ESKHOORNS	9e	1940: HIRONDELLES	17e
1950: JAGUARS	12e	VOSSEN	9e
1949: BEVERERS	9e	1938: LEEUWEN	9e
1948: VAUTOURS	17e	1937: LEEUWEN	9e





EISENDRATH Henri  
C.P. Eperviers 12e BSB

GRIGNARD Fernand  
C.P. Herten 95e BSB

hebben gedurende het jaar het  
brevet van 1<sup>ste</sup> Klasse behaald.  
Dat zij hier de gelukwensen  
van de G.C. mogen ontvangen.

ont obtenu leur brevet de  
1re classe durant l'année.  
Qu'ils trouvent ici les  
félicitations du C.R.

WOOD BADGE

Roger GRIGNARD

Lenheidsleider

<sup>31</sup>  
95e BSB

Chef d'Unité

behaalde zijn diploma van  
gebreveteerd Verkennersleider.

Wij wensen deze Leider  
hartelijk geluk.

A obtenu son diplome de S.  
Breveté.

Nous adressons à ce chef  
nos plus vives félicitations.

BENOEMINGEN

NOMINATIONS

WELPENLEIDSTER  
CHEFTRAINE DE MEUTE

EENHEIDSLLEIDER  
CHEF D'UNITE

TROEP LEIDER  
CHEF DE TROUPE

Mr. R. PEETERS 17e BSB

Mlle A. LIEVENS 131e BSB  
Mlle I. COSTERMANS 12e BSB  
Mej. B. VAN POTTELSBERGH 122e BSB  
Mej. M. DEVOGHELAERE 148e BSB  
Mej. M. VAN GOETHEM 1e SSB

Mr. P. SAEY 9e BSB  
Mr. P. VANDERZAALDE 17e  
Mr. H. VAN MEIR 148e

Wij wensen goede jacht aan de 9e BSB die volgend jaar zijn  
45e verjaring viert en aan de 122e BSB, die 30 jaren telt.

Nos vœux de bonnes chasses à la 9e BSB qui fête l'an prochain  
son 45e anniversaire, et à la 122e BSB qui fête son 30e anniversaire.

GEWEST ANTWERPEN  
B.S.B.

REGION ANVERS  
B.S.B.





11 november 1955

11 novembre 1955



Herfstjacht 1955 - Grande Chasse 1955



Onverwacht bezoek - Visite inattendue